



Hola-di-jé en hatsiekiedee

De school is dicht en het werk zit erop.
De kerstvakantie is begonnen.
Van je hola-di-jé en hatsiekiedee.

In de verkleedkist zit een kerstmannenjas.
En een kerstmannenmuts en een kerstmannenbaard.
En er is ook een rendierpak. Maar dat mist de rode neus.

Ik ben de kerstman,' roept Ari
'Meisjes hebben geen baard,' zegt Loek.
'Meisjes hebben alles.' Ari grist de baard uit de kist.
Loek pakt de muts. Hij zet hem op zijn hoofd.
Allebei pakken ze een mouw van de kerstmannenjas.

Ari trekt.
En ze blaast als een kat.
Loek rukt.
En hij gromt als een tijgerjong.
Maar niemand wint.

Daar komen Jikke en Guus.
'Wat is er aan de hand?' vraagt Jikke
'Ik ben de kerstman,' roept Ari
'Niet!' Loek rukt nog eens aan de jas.

'Er is hier maar één kerstman,' zegt Guus. 'En dat ben ik.'
Hij plukt de muts van Loeks hoofd en hij trekt Ari's baard los.
Nu heeft Guus een kerstmanhoofd. 'Hier met dat jasje,' zegt ie dan.
Maar het aantrekken lukt niet. Want Guus past wel in de ene, maar niet in de
andere mouw.

Hij springt op en neer
En hij danst en hij hupst.
Jikke lacht. 'Guus lijkt precies een wild kerstkonijn.'
En dat ziet me leuk uit. Ari en Loek dansen en hupsen mee.
Jikke kan niet achterblijven.

Zo dansen ze naar de kerst en hupsen naar het nieuwe jaar.
En daar springen ze in, met zijn allen.
Begint dat even goed.

Van je hola-di-jé en hatsiekiedee!

